

PETER SELG



Rudolf Steiner en de priestergemeenschap van de christelijke vernieuwing

zaterdag 23 maart 2019, 11u30

Johanneshoeve, Hendrik Consciencelaan 107, 2640 Mortsel

(wij adviseren in de omliggende straten te parkeren met een parkeerschijf – bij de Johanneshoeve zelf zijn er slechts een beperkt aantal parkeerplaatsen)

De titel van deze voordracht is de titel van een boek van Peter Selg. Op de achterkant staat een citaat van Rudolf Steiner:

«Ikzelf moet wat ik met deze theologen in de kleine zaal van de zuidvleugel (van het eerste Goetheanum) in september 1922 beleefd heb – en waar ook later als eerste de brand werd ontdekt – tot de feesten van mijn leven rekenen. Hier kon met een aantal edele en begeesterde mensen de weg worden gegaan die het inzicht van de geest in het religieuze leven binnenleidt.»

23 maart is de sterfdag van Friedrich Rittelmeyer en de geboortedag van Rudolf Frieling, beiden stichters van de Christengemeenschap, beweging tot religieuze vernieuwing

- organisatie: Antroposofie in Antwerpen (AViB) & Christengemeenschap Antwerpen
- de voordracht wordt in het Duits gegeven, met mogelijkheid tot vertaling
- bijdrage: € 10
- gelieve vooraf aan te melden, met vermelding voor welke voordracht(en), via:

initiatiefgroep.antwerpen@antroposofie.be